

**Welkom:**

Beste broers, zussen, jongens en meisjes. Fijn dat jullie deze bemoediging lezen. Op deze wijze willen we als kerk elke dag even contact met elkaar hebben en elkaar bemoedigen. Deze bemoedigingen worden geschreven door onze dominees en gemeenteleden. Elke dag m.u.v. zondag wordt er een bemoediging verstuurd via Scipio en/of Facebook

Bijbeltekst:

“Maar gelukkig is de man die op de Here vertrouwt en al zijn geloof en hoop op Hem richt.” Jeremia 17:7.

Bemoediging:

Waar is God!

Met alle gebeurtenissen van de afgelopen weken, maanden in Nederland, Europa en de wereld speelt deze gedachte/vraag bij veel van ons. Mensen, dorpen, steden en landen afgesloten van de wereld. Familie en vrienden bezoeken, verjaardagen, huwelijken en begrafenissen zijn niet hetzelfde. Samenkomen als kerk – gemeente is niet mogelijk. Waar is God in al deze duisternis?

In de Bijbel lezen we ook veel over donkere periodes van oorlog, onderdrukking, droogte en hongersnood. Ook de eerste gemeente ondervond duisternis in de vorm van vervolging. Maar iedere keer brengt God licht in de duisternis.

Dit zelfde licht is er vandaag de dag ook; Schone lucht in China, helder blauw water met vissen in Venetië. Initiatieven om oudere en hulpbehoevende op te zoeken. Een overheid die ondernemers helpt. Een land dat zijn hulpverleners eert.

En zo mogen we iedere keer een glimp opvangen van Gods Koninkrijk.

Maar gelukkig is de man die op de Here vertrouwt en al zijn geloof en hoop op Hem richt. Hij lijkt op een boom die aan een rivier staat, een boom die geen last heeft van de hitte en niet lijdt onder maandenlange droogte. Zijn bladeren blijven groen en hij blijft vrucht dragen. Jeremia 17:7-8.

Gebed:

Heer, waar we vandaag ook naar kijken, laat ons een glimp van U opvangen. En wanneer andere vandaag naar ons kijken, laat hen een glimp van U opvangen.

Luisterlied: Waymaker, Leeland

Klik op deze link: https://www.youtube.com/watch?v=iJCV_2H9xD0

Peter Heynen.

Nawoord:

Heeft u behoefte aan een gesprek, neem dan via de telefoon of e-mail contact op met uw predikant, pastoraal werker of ouderling. Ook heeft De Genadebron een hulplijn geopend waar u volledig anoniem uw verhaal of zorgen kan vertellen. Deze hulplijn is dagelijks te bereiken van 11.00 tot 12.00 uur 15.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 20.00 uur.

Het telefoonnummer is **085 40 00 057**. Ook een bemoediging schrijven? Van hart welkom, u kunt zich per mail opgeven via: klwn@ziggo.nl

