

**Welkom:**

Beste broers, zussen, jongens en meisjes. Wat fijn dat jullie deze korte bemoediging lezen. Op deze wijze willen we als kerk elke dag even contact met elkaar hebben en elkaar bemoedigen. Deze bemoedigingen worden geschreven door onze dominees en gemeenteleden. Elke dag m.u.v. zondag wordt er een bemoediging verstuurd via Scipio en of Facebook.

Bijbeltekst:

Hebreeën 4:16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

Bemoediging:

Het was Maart 2020...

De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was.

Maar de lente wist het niet. En de bloemen bleven bloeien.
En de zon scheen...De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan
En de zwaluwen kwamen terug. En de lucht werd roze en blauw
Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen

Wat een prachtige brief ging er rond op sociaalmedia waarin dit werd verteld. Wij werden stilgezet maar de lente niet. De lente wist het niet staat er in de brief. Maar misschien weet de lente het juist wel. Wel of geen corona de lente start op. De lente wil ons zo bemoedigen om door te gaan en naar elkaar om te zien. God wil ons zo bemoedigen. "Uw genade heeft mij verlost" staat er bovenaan deze brief. Wie ben ik dat de hoogste Heer mij welkom heet. Hij vond mij toen ik verloren was. Gelet op de bovengenoemde Bijbeltekst mogen wij dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade zullen vinden.

Gebed:

Roep nu je gezin eens bij elkaar of denk eens aan mensen die je dierbaar zijn en wees stil. Heb je geen woorden, dat geeft niets. In de stilte leest God je hart. Heb je wel woorden spreek ze dan maar hardop uit. Of spreek het volgende in stilte of hardop. Lieve Vader wat bent U groot en machtig. Ik dank U dat wij Uw kinderen mogen zijn. Vader, we zijn bezorgd over het virus en willen onze zorgen graag bij U brengen. Geeft U ons kracht en moed om door te gaan. Amen.

Nawoord:

Heeft u behoefte aan een gesprek, neem dan via de telefoon of e-mail contact op met uw predikant, pastoraal werker of ouderling. Ook heeft De Genadebron een hulplijn geopend waar u volledig anoniem uw verhaal of zorgen kan vertellen. Deze hulplijn is dagelijks te bereiken van 11.00 tot 12.00 uur 15.00 tot 17.00 uur en 19.00 tot 20.00 uur. Het telefoonnummer is **085 40 00 057**. Ook een bemoediging schrijven? Van harte welkom, u kunt zich per mail opgeven via: klwn@ziggo.nl

Zingen:

Zullen we het volgende lied nu zingen? Zoek in YouTube op "In U weet ik wie ik ben" of klik op de volgende link.

<https://www.youtube.com/watch?v=jNpw0ZMcI9E>

Zegen:

Ik wens een ieder Gods zegen toe. Ga met God.
Jacob Koelewijn

